

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2015

(det talte ord gælder)

Deres kongelige højheder, deres excellencer – kære pårørende – og især- kære hjemvendte soldater og andre i paraden.

[INDLEDNING]

5. september, flagdagen, er for alle Forsvarets ansatte blevet en markant og vigtig dag.

For mig, og mange af mine egne chefer landet over, bruges dagen til sammen med det offentlige Danmark, at mindes vores faldne, vise støtte og forståelse for de efterladte samt de veteraner, der bærer ar på sjæl og legeme.

Vi har siden sidste flagdag desværre mistet endnu en kollega. Den 31. oktober 2014 afgik oberstløjtnant Ove Kjærsgaard Hansen ved døden

under sin tjeneste i Afghanistan. Æret være hans minde [3 SEK
PAUSE]

Men, vi bruger også dagen til at hylde og takke de, der rejste ud, påtog sig krævende opgaver, betydeligt ansvar og accepterede vilkår, som de færreste vil kunne forestille sig. Nogle af disse brave kvinder og mænd er samlet til paraden her i dag, andre fejres ved tilsvarende begivenheder rundt i landet.

Jeg har hørt nogle nævne med et anstrøg af kritik, at det er så typisk for forsvaret, at ville disse parader.

Ja, det vil jeg indrømme. Vi holder fast i visse traditioner. Det betyder noget for os. Vi er uddannet til ultimativt at drage i krig, at påtage os opgaver der kan koste liv og lemmer. Vi drager ud, hvor landet har brug for os. Vi har derfor behov for en opbakning og en fælles forståelse af værdier og grundholdninger. Vores traditioner, vores militærhistorie,

vores fædreland, repræsenteret ved Kongehuset, regeringen og Folketinget, samt vores familier betyder noget for os.

Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at takke for fortsat opbakning til vores, jeres, Danmark's udsendte, tak!

Jeg vil tilsvarende rette en meget stor og direkte tak til jer pårørende. Som udsendt er det afgørende at føle opbakning eller forståelse fra ens familie. Jeg ved I har lidt afsavn, og har løbet stærkt for at få det til at hænge sammen hjemme, og flere af jer har givet været bekymret for jeres udsendte soldat, men I har bakket op og støttet. Det aftvinger respekt, tak skal I have.

[SOLDATERNE]

Soldater, det er jer det drejer sig om i dag.

Alle har I trænet og forberedt jer på netop jeres egen opgave. Gjort hvad der var muligt og rimeligt for at yde en så god indsats som muligt. Og, I er lykkedes med jeres anstrengelser.

Jeg har haft lejlighed til at besøge jer i Europa, Afrika, Afghanistan og senest med FM i Q8 og Irak. Det er ubetinget en af de største fornøjelser som Forsvarschef at besøge udsendte. Alle der besøger jer bliver imponeret over jeres ukuelige gå-på-mod og engagement. Evnen til at finde de bedste løsninger i enhver situation, og helt generelt levere præstationer i topklasse. I gør Danmark ære. Tak til jer alle!

Vi ved, at vores fine resultater ude i verdenen også må tilskrives en stor indsats fra kollegaer i den hjemlige struktur.

Forsvaret har i perioden med et stort internationalt engagement, skulle finde besparelser på knap 3 mia. kroner og samtidig omlægge vores

organisation og flytte enheder mellem landsdelene. Der er løbet stærkt og ydet en ekstra indsats i mange dele af Forsvaret, Hjemmeværnet og vores mange støttende styrelser. Dem skylder vi også en tak.

[FREMTIDEN]

For nogen af jer, er livet efter udsendelsen i fuld gang. Andre er kommet hjem for nyligt og skal måske i gang med en ny uddannelse eller et nyt job, der vil byde på nye muligheder og udfordringer.

Uanset hvad, så håber jeg, at der også bliver tid til at være sammen med jeres kære.

Senere vil nogle af jer blive bedt om at hjælpe med uddannelsen af kommende hold, og dermed medvirke til at fastholde et højt niveau blandt enhederne.

Jeg håber og tror på, at I alle på et tidspunkt vil finde anvendelse for nogle af jeres nye kompetencer og erfaringer, I har tilegnet under jeres tjeneste i udlandet.

Jeg ønsker jer al mulig held og lykke fremover!

[Afslutning]

Jeg vil om lidt bede de tilstedeværende rejse sig og hjælpe mig med at give jer en stor hånd for jeres tjeneste for Danmark og for Forsvaret.

Tak skal I ha'!

[Henvendt til kommandanten i KBH oberst Klavs H. Lawes.]

Oberst, sæt i værk!

